

# συν π έ ρ α σ μ α

Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης \*1-15 Οκτωβρίου 2011 \* τ. 1°



## Τ Α Κ Α Ρ Φ Ι Α

Κάποιος νεαρός συμπεριφερόταν βίαια. Ο πατέρας του, του έδωσε ένα σακουλάκι με καρφιά, για να καρφώνει από ένα καρφί στο πεζοδρόμιο μπροστά από τον κήπο κάθε φορά που θα έχανε την υπομονή του και θα μάλωνε με κάποιον.

Την πρώτη μέρα κάρφωσε 37 καρφιά στο πεζοδρόμιο. Τις επόμενες εβδομάδες έμαθε να ελέγχει τον εαυτό του και τα καρφιά στο πεζοδρόμιο λιγόστευαν μέρα με τη μέρα. Του ήταν πλέον πιο εύκολο να συγκρατείται απ' το να καρφώνει καρφιά!

Έφτασε και η μέρα που ο νεαρός δεν έβαλε ούτε ένα καρφί στο πεζο-δρόμιο. Χαρούμενος το είπε στον πατέρα του κι εκείνος του ζήτησε να βγάζει ένα καρφί για κάθε μέρα που δεν θα έχανε την υπομονή του.

Οι μέρες πέρασαν. Ο νεαρός τελικά μπόρεσε να δείξει στον πατέρα του πως είχε βγάλει όλα τα καρφιά απ' το πεζο-δρόμιο. Κι εκείνος αποκρίθηκε:

- Παιδί μου, συμπεριφέρθηκες καλά, αλλά κοίτα πόσες τρύπες έχει το πεζοδρόμιο. Αυτό δεν θα είναι πια όπως πριν. Όταν μαλώνεις με κάποιον και του λες κάτι προσβλητικό, του αφήνεις μια πληγή όπως αυτή. Μπορείς να μαχαιρώσεις έναν άνθρωπο και μετά να του βγάλεις το μαχαίρι. Θα μένει όμως πάντα μια πληγή! Λίγη σημασία έχει πόσες φορές θα ζητήσεις συγνώμη. Η πληγή από τα λόγια κάνει τόση ζημιά όσο και η πληγή στο σώμα σου!

«Ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου  
τὰ λόγια σου, ὑπὲρ μέλι  
τῷ στόματί μου...»

(Ψλμ. 118, 103)

## Σημείωμα της έκδοσης

Ένα ταξίδι αρχίζει με την έκδοση αυτή. Ένα απλό, τετρασέλιδο έντυπο, φτιαγμένο από νέους ανθρώπους και για νέους θα φτάνει φέτος στα χέρια σου -φιλοδοξούμε, δύο φορές το μήνα- μέσα από τις Νεανικές Συντροφίες, που γίνονται στην Ενορία σας για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.

Το πέλαγος της ζωής έχει απαιτήσεις. Τρικυμίες, φουρτούνες δυνατές μπορεί να συναντήσει κανείς. Πολλές οι παγίδες. Μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να είναι πυξίδα αλάνθαστη στα χέρια του νέου θαλασσοπόρου. Ο Χριστός, ασφαλής κυβερνήτης!

Είσαι άνθρωπος ελεύθερος! Στο χέρι σου είναι ν' αποφασίσεις αν θα ταξιδέψεις με τη μοναχική σου σχεδία ή θα κάνεις την τολμηρή επιλογή, αδιαφορώντας για το σαγηνευτικό τραγούδι των σειρήνων, ν' ανέβεις στο πλοίο της Εκκλησίας, την Κιβωτό της σωτηρίας μας, που ο Χριστός κατασκεύασε για εμάς και περιμένει να επιβιβαστούμε. Όπως κι αν έχει, καλό σου ταξίδι!

P.S.: Στο επόμενο τεύχος περιμένουμε τη συνεργασία σου!



**Κ**άποια στιγμή τσακώθηκαν δυο φίλοι καλοί κι ο ένας απ' τους δύο χαστούκισε τον άλλο.

Πονεμένος αυτός, χωρίς να πει τίποτα, έγραψε στην άμμο: **ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ ΜΕ ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ...**

Συνέχισαν να περπατούν, ώσπου έφτασαν σε μια όαση και αποφάσισαν να κάνουν μπάνιο. Αυτός που έφαγε το χαστούκι παραλίγο να πνιγεί και ο φίλος του τον έσωσε. Όταν συνήλθε, έγραψε πάνω σε μια πέτρα: **ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ!**

Ο φίλος του, αυτός που τον είχε χαστουκίσει και στη συνέχεια του έσωσε τη ζωή, τον ρώτησε:

**-Όταν σε χτύπησα, έγραψες πάνω στην άμμο. Τώρα όμως έγραψες πάνω στην πέτρα. Γιατί;**

Κι ο άλλος απάντησε

**-Όταν κάποιος μας πληγώνει, πρέπει να το γράφουμε στην άμμο, όπου οι άνεμοι της συγγνώμης μπορούν να σβήσουν τη γραφή. Μα όταν κάποιος κάνει κάτι καλό για μας, πρέπει να το χαράζουμε στην πέτρα, όπου κανένας άνεμος δεν μπορεί να το σβήσει ποτέ.**

**Μάθε να γράφεις τα τραύματα σου στην άμμο...**

**και να χαράζεις στην πέτρα τις χαρές!**



# ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΛΕΙΠΕΙΣ ΕΣΥ;

Σήμερα πού ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς καλεῖ στήν ἔναρξη τοῦ νέου κατηχητικοῦ ἔτους, στό καινούριο ξεκίνημα δηλαδή τῆς προσπάθειας νά γνωρίσουμε προσωπικά τόν Χριστό καί νά χτίσουμε τή σχέση μας μαζί Του, καί πρῶτοι ἀπ' ὅλους οἱ νεώτεροι, σκέφτομαι ὅτι ἡ ἴδια ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλλά καί ὅλο τό κήρυγμά Του εἶναι μιὰ συνεχῆς πρόσκληση πρὸς τόν ἄνθρωπο. Μᾶς λέει: **«Ἐλᾶτε κοντά μου ὅλοι οἱ κουρασμένοι καί φορτωμένοι μέ τούς κόπους τῆς ζωῆς καί ἐγώ θά σᾶς ξεκουράσω...»** - **«Ἐλᾶτε πίσω μου, ἀκολουθήστε με, κι ἐγώ θά σᾶς κάνω ψαράδες ἀνθρώπων...»** Καί ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ: **«Ἐλᾶτε νά δοῦμε, πιστοί, πού γεννήθηκε ὁ Χριστός...»** - **«Ἐλᾶτε νά λάβετε Φῶς ἀπό τό φῶς πού δέ δύνει ποτέ, τόν Χριστό...»**

Κοινωνικό ὄν ὁ ἄνθρωπος, ἐπιζητᾷ τήν ἐπαφή μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους, τήν ἐπικοινωνία. **«Πόση μοναξιά ν' ἀντέξει ἓνας ἄνθρωπος;»** -στοχάζεται νεαρή μπλόγκερ. Στέλνουμε, λοιπόν, καί λαμβάνουμε πολλές προσκλήσεις στή ζωὴ μας. Προσκλήσεις γιά πάρτυ καί χορούς, προσκλήσεις σέ ἐκδηλώσεις, προσκλήσεις «φιλίας» στό διαδίκτυο... Πόσες ὅμως ἀξίζουν;

Λάβατε αὐτές τίς μέρες καί τήν πρόσκληση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, γιά νά συμμετάσχετε στίς «παιδικές καί νεανικές συντροφίες» πού λειτουργοῦν στήν Ἐνορία σας ἢ στήν περιοχή σας. Εἶναι κι αὐτή μιὰ πρόσκληση σέ συνάντηση, σέ διάλογο, σέ (ἐπι)κοινωνία.

Ὁ Χριστός μᾶς διαβεβαιώνει: **«Ὅπου εἶναι δύο ἢ τρεῖς συναγμένοι στό ὄνομά μου, ἐκεῖ βρίσκομαι κι ἐγώ, ἀνάμεσά τους!»** Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ὁ χῶρος πού προσευχόμαστε ἀτομικά στό Θεό. Εἶναι χῶρος κοινωνίας προσώπων· τόπος συνάντησής μας μέ τούς ἄλλους καί ὅλων μαζί μέ τόν Χριστό! Ἡ Ἐνορία -καί εἰδικά ἡ «νεανική συντροφιά» της- εἶναι ἄσκηση συνύπαρξης, τρόπος ζωῆς χωρίς μοναξιά! Ὁ «ἄλλος» γίνεται φίλος· γίνεται ἀδελφός, μέ σημεῖο ἀναφορᾶς τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας!

Ἡ Θεία Εὐχαριστία δέ μᾶς θυμίζει ἀπλῶς τό τελευταῖο Δεῖπνο τοῦ Κυρίου μέ τούς Μαθητές Του. Σέ κάθε Θεία Λειτουργία ἐπαναλαμβάνεται πραγματικά ὁ Μυστικός Δεῖπνος καί εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἐκλεκτοί καλεσμένοι τοῦ Χριστοῦ, πού θά γευθοῦμε «τὴν τροφή ὄλου τοῦ κόσμου», τό Σῶμα Του καί τό Αἷμά Του! Εἶναι τό γιορτινό Τραπέζι πού ἐτοιμάζεται γιά χάρη μας καί, στρωμένο, μᾶς περιμένει! Λοιπόν, **«Γιατί νά λείπεις εσύ;»** Ἐλα μέ τήν παρέα σου, μέ τούς φίλους σου, γιά νά ζήσουμε με τον Χριστό, ὅλοι μαζί, ἀληθινά, μέσα στην Ἐκκλησία Του! Μὴν ἀφήσεις ἀναξιοποίητα χρόνια τῆς νεότητάς σου. Δῶσε νόημα στή ζωὴ σου! Χτίσε θεμέλια γερά! Μὴ μετανιώσεις ἀργότερα, ὅπως ὁ ποιητής πού ἀπολογεῖται, λέγοντας: **«Λυποῦμαι γιατί ἄφησα νά περάσει ἓνα πλατύ ποτάμι /μέσ' ἀπό τά δάχτυλά μου /χωρίς νά πιῶ οὔτε μιὰ στάλα».** Μέ πατρική ἀγάπη σέ καλωσορίζουμε!

Ὁ Μητροπολίτης καί πνευματικός σας πατέρας

† ε Νευσιάδης ἡ Ἰθάκης Θεόφιλος







# ΦΩΤΟ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

«Στιγμές χαράς» από την Κατασκήνωση της Ιεράς Μητρόπολής μας, κοντά στην Ιερά Μονή Φανερωμένης.



## Έκδοση:

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

## Ταχυδρομική Διεύθυνση:

οδ. Αναπαύσεως 4 – 311 00 Λευκάδα

Τηλέφωνα: 26450 22415 (εσωτ.: 22, 23)

E-mail: [neotita\\_lefkas@yahoo.gr](mailto:neotita_lefkas@yahoo.gr)